

De Kosten

De Ruime Wind probeert haar zeilvakanties voor iedereen betaalbaar te maken.

De prijzen en data van de zeilkampen staan op de opgavestroom vermeld. Bij het bedrag is alles inbegrepen, ook de busreis van Hengelo of Zwolle naar Friesland en terug. Alleen zakgeld moet je zelf meenemen.

Jongeren, waarvan de ouders/verzorgers een minimuminkomen hebben, kunnen korting krijgen. Voorwaarde is echter dat het 'minimifonds' van de gemeente waarin je woont de overige kosten vergoedt. Informeer bij ons of dat ook voor jou het geval is.

Alle andere jongeren betalen de volledige prijs voor een kamp. Wanneer dit voor problemen zorgt, kan er contact met ons worden opgenomen.



Interesse?

Heb je al zin om met ons mee op kamp te gaan? Geef je dan op door de opgavestroom in te vullen en deze op te sturen naar onderstaand adres. Je ontvangt dan zo snel mogelijk verdere informatie.

Vragen?

Meer informatie en foto's kan je vinden op onze website:

www.ruimewind.nl

Heb je nog vragen over de aanmelding, de kampen, de stichting of andere zaken, dan kun je contact met ons opnemen door te bellen naar:

06 29 344 899

Of stuur een mailtje:

deelnemers@ruimewind.nl



STICHTING
DE RUIME WIND
ZEILVAKANTIES VOOR IEDER KIND!

Stichting De Ruime Wind
Postbus 1006
7550 BA Hengelo

Zeilvakanties voor ieder kind!



Stichting
De Ruime Wind

Ga met ons mee op vakantie,

op zeilkamp in Friesland!



Over ons

Elk jaar organiseert De Ruime Wind zeilvakanties voor jongeren van 11 t/m 17 jaar. Daar kan iedereen aan meedoen!

De Ruime Wind is een stichting die sinds 1982 zeilkampen voor jongeren organiseert. De leiding van de kampen is in handen van vrijwilligers die zich keihard inzetten om de jongeren een onvergetelijke vakantie week te bezorgen.

Op de kampen van De Ruime Wind komen hele verschillende kinderen, ieder met een eigen verhaal, maar allemaal zin in vakantie. Door subsidies en donaties kunnen ook kinderen uit gezinnen met minder geld mee op kamp. Als kinderen voor het eerst met ons meegaan, krijgen ze vaak het 'Ruime Wind virus' te pakken en kunnen ze bijna niet wachten tot volgend jaar. Hoewel een week natuurlijk zo voorbij vliegt, blijven de mooie herinneringen en de vriendschappen bestaan.

Een Impressie

Een zeilkamp van De Ruime Wind begint voor de meeste deelnemers bij station Hengelo of Zwolle. Van daaruit rijdt een bus met deelnemers naar het vakantiecentrum aan de Friese meren. In de bus begint de kennismaking met nieuwe deelnemers en worden oude vriendschappen snel weer opgepakt.



Er wordt gevaren op open zeilboten van het type Valk. De boten zijn 6,50 meter lang. Je vaart in een boot met 4 tot 5 deelnemers en een instructeur/-trice die veel zeilervaring heeft. Elke dag wordt er een zeiltocht gemaakt, met een bezoek aan een gezellig dorpje of eiland voor de middagpauze.

Het zeilen is geen pure zeilles: het vakantiegevoel staat voorop. In de boten wordt gezongen en over van alles en nog wat gepraat. Er wordt vooral veel lol gemaakt.



Naast de mogelijkheid om op eigen niveau te leren zeilen tijdens de dagtochten, wordt er ook 's avonds een programma aangeboden. De ene keer is er een spel. De andere keer ga je zwemmen en kanoën of houden we een disco. Natuurlijk sluiten we het kamp af met een knallende bonte avond.

Lange dagen en korte nachten maken de week best vermoeiend, maar na afloop gaat iedereen met een vakantiegevoel naar huis!